

(herinnering) Vrijdag 21 juni: Lezing over Transgender & Seksualiteit en film 'Romeos'

Wanneer vertel ik mijn date dat mijn lijf er onder mijn kleren anders uitziet dan je zou verwachten? Kun je nog genieten van seks na je operatie? Is het normaal dat ik met dit lijf nog geen seks wil hebben? Of juist: hoe kan ik genieten van seks, ook al klopt mijn lijf nog niet? Vragen die je jezelf kunt stellen als je transgender bent en/of in transitie bent. Over al die dingen praat **Tamar Doorduyn** van Rutgers WPF en daarna draaien we de film **Romeos**: een Duitse film (met Nederlandse ondertitels) over de jonge transman Lucas, die zich prima thuis voelt in de homoscene van Keulen, tot hij verliefd wordt op een andere jongen en ontdekt dat toegeven dat hij een transman is lastig kan zijn.

Locatie: het Roze Huis, St. Antoniusplaats 1 te Nijmegen.

Vrijdag 21 juni, van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), toegang gratis.



Zaterdag 27 juli: Transgendergroep Picknick in het Kronenburgerpark

Het is ZOMER!!! En dus hebben we een heerlijke activiteit in de planning: een picknick. Deze zal plaatsvinden vanaf 2 uur 's middags in het Kronenburgerpark, een mooi park op loopafstand van de Meermin en het station.

Lucas, Lisa en Rense zullen allerlei lekkernijen klaarmaken en we willen jullie graag vragen om allemaal zelf iets te drinken mee te brengen.

Zaterdag 27 juli, 2 uur 's middags

Dinsdag 13 Augustus: De Transgendergroep ontmoet de Vluchtelingengroep COC

Elkaar ontmoeten is leuk, maar wist je dat het COC – waar wij onderdeel van zijn – meer dan een dozijn werkgroepen heeft? Binnenkort is er gelegenheid om de nieuwste groep van het COC te ontmoeten: een net opgezette ontmoetingsgroep voor vluchtelingen die homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn. Onze gastmens Rense zal aan het begin van de avond de groep ontmoeten, uitleggen wat de Transgendergroep Nijmegen doet en vragen beantwoorden over hoe het is om in Nederland transgender te zijn. Rond 9 uur zullen zij vervolgens naar café Mets gaan voor een drankje en we hopen daar wat van jullie gezichten te zien. We vragen van jullie één ding om de avond fijn te laten verlopen: praat zo veel mogelijk Engels zodat mensen die nog geen Nederlands kunnen makkelijk kunnen aanschuiven.

Dinsdag 13 Augustus in Café Mets, Grotestraat 7 te Nijmegen, vanaf 9 uur.

Maandag 19 augustus en woensdag 28 augustus: Introductiemarkten

Net als vorig jaar zal de Transgendergroep Nijmegen ook dit jaar weer aanwezig zijn op de introductiemarkten van de Radboud Universiteit en het HBO Arnhem Nijmegen. Op deze twee grote informatiemarkten leren de nieuwe studenten wat er allemaal te doen is in Nijmegen, en die jonge nieuwkomers moeten natuurlijk allemaal weten dat wij er zijn!

Vorig jaar was het heel gezellig, we hebben veel flyers uitgedeeld en leuke gesprekken gehad. Dit jaar brengen we ook nog spelletjes en snacks mee om nog meer op te vallen op de markt.

Lijkt het je leuk om dit jaar ook op één of twee van de markten bij onze stand te staan? Geef je dan op via info@transgendernijmegen.nl of bij Rense. Hij regelt dan een t-shirt voor je (dus geef ook je maat even door) en mailt je zodra de precieze tijden en plaatsen bekend zijn.



Column door Lucas Ludens: Afgeleid of Vergeten dat ik afgeleid was

Als een veertje ben ik, waai ik mee met elke windrichting, soms hoog, soms laag, onvoorspelbaar eigenlijk. De grond raak ik nooit echt, niet geworteld, niet vast of verstandig.

Meer als water ben ik, vloeibaar in gedachten met een stroming mee. Maar telkens een andere stroming. Kiezen kan ik niet, of wel, of voor even? Kan ik wel kiezen? Voordat ik een richting in schiet, ben ik hem kwijt, ben ik mezelf kwijt. Zoals een elastiekje dat je wegschiet voordat je hem in de juiste richting hebt kunnen spannen.

Ik ben de droom die je zo graag wilt herinneren en waarvoor je een briefje en een pen op je nachtkastje hebt neergelegd. Terwijl, als je je ogen opent om mij op te schrijven, ik wegvlucht voordat je die kans krijgt. Een vage schim die je niet meer weet te plaatsen. Het idee of die gedachte of het woord waarvan je weet dat je het weet, waar je niet bij kan. Je probeert te grijpen naar iets zonder te weten waar je moet zoeken en op welke hoogte. Hoger dan je reiken kan denk je te zoeken terwijl ik misschien wel voor je neus sta, onzichtbaar. Je komt er niet op, als zand dat door je vingers glipt voordat je doorhad dat het wegglipte.

Voordat je het echt gevoeld had, werd je afgeleid door de zon en was het al te laat. Je zag een vogel, vliegend in die zon, die niet weet waar hij vliegen zal. Het is een havik en hij richt zijn aandacht op een muis in een weiland; tijd voor een middagsnack. Zijn ogen richten, zijn vleugels klappen in (als een parasol) langs zijn lijf en hij scheert omlaag met volle focus in een duikvlucht maar mist. Iets anders vraagt zijn aandacht; de vleugelslag van een citroenvlinder naast hem op zeven meter hoogte, de krekel die onverwacht op een tuinstoel sprong. Is dat jouw tuin? Er kruipt een slak glibberig en ongrijpbaar als tijd over de tegels van jouw tuin. Hij is vergeten hoe laat het is.

Heb jij grip op de tijd? Grip op je gedachten, gevoelens, op je aandacht? Ben jij de rots in de branding of ben jij de altijd veranderende zee? De meeuw die zijn eigen weg in de wind bepaalt of het veertje, dat soms hoog vliegt, soms laag?

(Of ben jij alles en is alles jou? > hier kan ik nog op doorgaan, over visies over individualiteit, de illusie van individualiteit en verbondenheid maar misschien vlieg ik dan teveel weg van het onderwerp)